

UYUM ? HAYIR KALSIN !

IRKÇILIK yerine EŞİT HAKLAR VE FIRSAT EŞİTLİĞİ !



İrkçılık Karşıtı Platformun bir kampanyasıdır.

c/o Allmende e.V. Kottbusser Damm 25/26, 10967 Berlin

info@integration-nein-danke.org

www.integration-nein-danke.org

Etkinlikler

- Kampanyanın başlangıç etkinliği:
20. 4.2010. Salı. Familiengarten, Oranienstraße 34
- Bir Toplumsal-kriz-aşma Stratejisi Olarak Müslümanlık Karşıtı İrkçılık.
06.05.2010. Perşembe, Allmende, Kottbusser Damm 25/26

Bir imkanı çarpıtan ve ırkçılığı gizleyen kelime...

Uyum kavramı kulağa masum ve hatta pozitif gelmektedir. Ama arka planında sistematik bir dışlama politikası gizlidir. Misilleme tehditleri ile halihazırda hakları gasp edilmiş olanlar uyum sağlamaya zorlanıyorlar. Örneğin işsizlik parası alanlar (Arbeitslosengeld II) kötü koşullar altında iş piyasasına dahil edilmeye çalışılıyor.

Keza aynı şekilde göçmenlere de, fırsat eşitliği ve eşit haklar yadsınırken, uyum sopası ile tek taraflı uyum performansı uygulamaları buyurulmaktadır. Neredeyse yarım asır boyunca, göçmenlerin eşit haklara sahip insanlar olarak bu topluma aktif olarak katılmamaları için herşey yapılmıştır. Ve doğrudan veya dolaylı ırkçı nitelikler ve ayrımlar uyum kisvesi altında temsil edildiğinden, bunlar bugün her zaman olmadığı kadar sosyal kredibiliteye sahip olmuştur. Bu da düşünce özgürlüğü sayılmaktadır.

Göçmenler bir yandan istenmeyen ve günah keçisi olarak gösterilirken, öte yandan, atfedilen „eksikliklerini“ ve dışlanmışlıktan kaynaklanan “noksanlıklarını“ kendileri çözmeye mecbur bırakılmaktadırlar. Tüm bu ikiyüzlülük ve gerçeklerin çarpıtılması uyum etiketiyle gerçekleşmektedir. Almanya göçmenlik politikası göçmenlere kendi çıkarları için topluma katılmada destek oluyormuş gibi yaparken, aslında tam aksini yapmaktadır. Uyum politikasının gerçek meramı ve etkileri ancak dikkatli bakıldığında ortaya çıkıyor. Eşit şartlarda koşulsuz birliktelik dahi, ki bu eşitsiz koşullarda aslında bir çözüm teşkil etmeyecektir, uyum politikasının amacı olmadı ve hala da degildir.

Tüm toplumsal kesimler ve gruplarda etkisini gösteren, **Biz** ile **Ötekiler** arasında sözde bir ayrım tüm kafalara kazılmıştır. BİZ tüm üstün „egemen kültür“ (Leitkultur) ve kapitalist „üretim ideolojisi“ ile Batılı çoğunluk toplumunu tariflerken, ÖTEKİLER ise herşeyden öte suç işleyen, geri kalmış ve eğitimsiz, yabancı organizmalar olarak damgalanmaktadır. Nitekim kanaat önderleri söylemlerinde

herşeyden evvel (sözde) İslami kökenden insanları bu **ötekinin** öncüleri olarak etiketlemektedirler. (Sarrazin'in ırkçı ifadeleri hedeflenen bu yönelimin erken zirvesidir.)

Bu karalamayı sağlam temellere dayandırabilmek için yaptırımlarında içinde barındıran çeşitli tedbirlere başvurulmaktadır. Amaç bilhassa zor hayat şartlarından gelen göçmenleri ya şartsız disipline etmek ya da tamamen dışlamaktır.

„Uyum“ kavramı altında yürütülen zıvalık, en son CDU/CSU/FDP Federal Koalisyon Hükümetin „Uyum sözleşmeleri“ olarak adlandırdığı uygulamalarla bir kez daha güncellik kazandı. Bu sözleşmelerle istenmeyen göçmenlerin uzun süreden beri sabitlenmiş tebaiyetleri kendi elleriyle pekiştirilmek istenmektedir. Uyum diktatörlüğü son dönemde o kadar güçlü yürütülmektedir ki bu işten muzdarip olanlar da kendi kendine kara çalan biçimde suç ortağı olarak işin içine çekilmektedirler.

Uyum maskesi altında, toplumun göçmen kesimlerini bir taraftan binbir iftira ile dışlayan ve öte yandan eğitici şekilde onları ortalamanın üzerinde bir itaate zorlayan fikri şiddetle kınıyoruz.

Uyum kavramını teşkil eden kışkırtıcı ve insanlık dışı politikaların maskesini düşürmek ve foyasını ortaya çıkarmak gereklidir. Bu yüzden şiarımız ;

UYUM ? HAYIR KALSIN !

IRKÇILIK yerine EŞİT HAKLAR VE FIRSAT EŞİTLİĞİ !

Dil, eğitim, çalışma yaşamı/sosyal yardımlar, paralel toplum, suç/şiddet vb. gibi alanlara dair açıklamalar için internet sayfamıza bakınız.

Uyum kavramı altında, hakların gaspı, dışlama ve uyum teşvik edilmektedir.

Biz buna karşı, hayatın tüm alanlarında dayanışma temelli ve eşit haklara dayalı bir toplumsal birliktelikten yanayız.

Öncelikle, **EŞİT HAKLAR ve FIRSAT EŞİTLİĞİ**, koşulsuz ve telkinsiz çeşitlilik ve karşılıklı iletişime dayalı, hür iradeyle oluşacak birlikte yaşam için bir temel oluşturacaktır.

Düşman imgeleri yerine dayanışma ve açıklık.

Biz anayasanın şu maddelerine uyulmasını talep ediyoruz:

Madde 1 GG: İnsan onuru dokunulmazdır.

Madde 3 GG: Herkes yasa önünde eşittir.

Bu anlamda bizim taleplerimiz:

- Göçmen ve mültecilere yönelik tüm hak mahrumiyetleri doğuran yasaların kaldırılması
- Yaptırım öngören düzenlemelerin kaldırılması (düşük gelir durumunda oturma hakkından mahrumiyet vb.)
- Gönüllülüğe dayalı geniş kapsamlı hizmetler (örneğin dil kursları)
- Eğitim, iş yaşamı ve konut alanlarında eşit haklar
- Irkçı olmayan habercilik ve eleştirel bir medya
- Kentsel dönüşümden kaynaklanan yerinden edilmelere son
- Siyasal alan (örneğin seçim hakkı) başta olmak üzere, tüm toplumsal alanlarda katılım imkanları
- Kışkırtıcı ve ırkçı ifade ve eylemlerin tutarlı bir şekilde cezalandırılması