

Basın açıklaması – Allmende

23.11.2011, Berlin

İrkçı cinayetlerin sorumlusu devlettir

Enver Şimsek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Yunus Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık ve Halit Yozgat, "öteki" oldukları için neo-faşistler tarafından 2000 ile 2006 yılları arasında acımasızca katledildiler.

Bu korkunç durum bizim için yeni değil. Biz ne Mölln'ü 1992, ne de Solingen'i 1993, unuttuk. Yaşanan bu olaylar ırkçı ve dışlayan göç politikalarının sonucudur. Şimdiye kadarki tüm hükümetler yaptıkları siyasetleriyle göçmen kökenlileri hedef tahtası haline getirdiler.

Bizim için yeni olan, devletin bazı organlarının ırkçı katillerle olan bağlantılarının ortaya çıkmış ve bunun konuşuluyor olmasıdır. Bu bağlantılar bu sefer gizli tutulamamıştır.

Bu cinayetlerin ırkçılar tarafından işlendiğini ortaya çıkaracak ipuçları bulunmasına rağmen, üstüne gidilmemiştir. Cinayetlerin ırkçı motiflerle işlenmiş olduğunu kanıtlayacak bu deliller tam tersine politikacılar, güvenlik görevlileri ve basın tarafından bilinçli bir şekilde göz ardı edilmiştir.

Güvenlik görevlilerine ve basına göre katledilenlerin, Türk mafyası ile bağlantıları vardı ve bu içi boş tezi güçlendirmek için, soruşturma komisyonunun adı "Bosporus" koyuldu. Hatta hayatını kaybedenlerin aileleri zan altında bırakıldı. Cinayetlerin ırkçılar tarafından işlendiği ortaya çıkmış olmasına rağmen, dosyaya verilen „Döner-Morde“ adıyla da yeniden Almanya'da gizli ırkçılığın ne kadar yaygın olduğunu gördük.

4 Kasım'dan beri neler oluyor?

Merkel, Westerwelle ve bir çok başka politikacı halen aşırı sağdan söz etmemeye özen gösteriyorlar. Almanya'nın adına yeni bir leke sürülmemesi, onlar için hayatını kaybeden bu insanlardan, yani „ötekilerden“ daha önemli.

Yine 4 Kasım'dan beri alınması gereken önlemler konusunda adeta bir yarış, bir fikir birliği başladı: Aşırı sağcı parti NPD'nin kapatılması yeniden gündeme getirilirken, merkezi bir veri tabanı oluşturulması ve bir savunma merkezi kurulması tartışılmakta. Aslında gerçekleri çarpıtmak, hasıraltı edebilmek için gündeme getirilen bu fikirlerle istihbarat sistemindeki bozuklukların giderileceği idda edilmekte.

Taleplerimiz:

- Gereksiz girişimler yerine, bir an önce gerçek katillerin yakalanmasını ve güvenlik birimlerinin cinayetlerle olan bağlantılarının açıklanmasını istiyoruz.
- Almanya bir göç ülkesidir. Bu gerçeğin Anayasa'ya alınması gerekmektedir.
- "Yabancılara" mahsus tüm yasalar ırkçılığı beslemektedir. Bu yasaların kaldırılmasını talep ediyoruz.
- Bizim için tehlike oluşturan ırkçı partileri ve katilleri koruyan ve onlara maddi destek sunan Anayasayı Koruma Dairelerinin -gizli servislerin kapatılmaları gerekmektedir.
- Biz devlete güvenmiyoruz. Şimdiye kadarki hükümetler solcular ve "islamistlerle" uğraşırken gözlerini aşırı sağa ve onlardan gelen tehlikeye kapattılar. Amadeu-Antonia Vakfı'nın yaptığı açıklamalara göre iki Almanya'nın birleşmesinden bugüne kadar 182 kişi aşırı sağcı saldırılarda hayatını kaybederken, bugünkü hükümet bu sayıyı 48 ile sınırlamakda ve durumun ciddiyetini gizlemeye çalışmakta. Edindiğimiz son bilgilerden sonra ırkçıların kaç göçmen kökenlinin ölümünden sorumlu olduğu bizim için artık bilinmeyen bir gerçek. Ayrıca NSU dışında başka ırkçı terror örgütlerinin de olduğu kanısındayız. Biz ırkçı motiflerle işlenmiş cinayetler hakkında kesin sayıları talep ediyoruz.
- Uzun yıllardır aşırı sağ ile mücadele eden projelere verilen maddi destekler kısıtlanmakta. Ayrıca bu projelere para verilmeden önce ortak çalışma yaptıkları gruplar hakkında bilgi sızdırma –ispiyonculuk dayatılmakta. Neo-faşistlere ve sağcı şiddete karşı çalışma yapan projelerin ve inisiyatiflerin güçlendirilmesini ve sağa karşı gösterilen sivil mücadelenin politik kabulünü talep ediyoruz.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.